

Distr.: Folkets Bio

BOX 2068,103 12 STOCKHOLM, TELEFON 08/20 30 59.

PRESSINFORMATION FRÅN FOLKETS BIO

SISTA VARNINGEN

kärnkraftsfilm om drömmen som blev en mardröm
svensk långfilm av Lennart Malmer

kommer i början av mars på ett 40-tal orter
på Svensk Filmindustris och Folkets Bios biografer.

Regi : Lennart Malmer

Produktion : Lennart Malmer / Svenska Filminstitutet

Distribution : Folkets Bio

"Man kan lura hela folket halva tiden
och halva folket hela tiden
men man kan inte lura hela folket hela tiden"

Abraham Lincoln

SISTA VARNINGEN

kärnkraftsfilmerna om drömmen som blev en mardröm

Vad hände egentligen i Harrisburg och vad har Harrisburg med Sverige att göra ?

I två omgångar filmade Lennart Malmer i USA, från olyckans fjärde dag och en månad framåt. I november kompletterade han den amerikanska delen av filmerna.

Rösterna i SISTA VARNINGEN är tunga namn med livserfarenhet av kärnkraft och kärnvapen och vanliga människor med traumatiska upplevelser av olyckan den 28 mars.

Tre bombbyggare t.ex :

John Gofman, en av dem som frila plutoniet: Rasmussens riskanalys hör hemma på ett dårhus. Titta på vad som hänt i USA de senaste fyra åren, 1 på 12 kärnkraftverk på katastrofens rand. George Kistiakovski, vetenskaplig rådgivare åt Eisenhower, deltog i framställandet av Hiroshimabomben, hoppade av: Jag är våldsamt mot kärnkraft. Och hela etablissemangen har konsekvent ljugit om dess farlighet.

Theodore Taylor, expert på atombombsbygge, och allt mer orolig för riskerna med det kontrollsamhälle som följer i kärnkraftens spår.

- Inte ska svenskarna tro att de klarar det här bättre än man gör i USA, säger Robert Pollard, Union of Concerned Scientists, avhoppad kärnkraftsinspektör. "De lutar sig hela tiden mot oss. Och Dale Bridenbaugh som konstruerat 80-talets reaktorer och tillsammans med två kollegor hoppade av General Electrics därför att han ansåg kärnkraften alltför riskabel har gjort en riskstudie på Barsebäck. "Det verket är 5 - 20 gånger farligare än Three Mile Island," säger han, "beroende på vilka delar i problematiken man avser."

Genom SISTA VARNINGEN hörs också andra, lika starka röster, från människor runt Harrisburg som upplevt vad det innebär att tvingas fly från sina hem som inte vet om eller hur skadade de kan ha blivit och måste fortsätta att leva med den ovissheten, som inte vet om de vågar sätta barn till världen eller om de kommer att få se sina barn växa upp friska: som undrar över

skälet till att kattungarna är utvecklingsstörda eller att kycklingarna inte orkar ur äggen och växterna ändrar färg: och som också har förlorat mycket av den tro de nyss hade på myndigheterna och tillit till dem som skulle skydda deras rättigheter.

Äldre dam:

Vi sålde vårt hem och for till Canada, där fanns det avfalls-lager. Då for vi till Montana, för där får de i alla fall rösta om kärnkraften, men det visade sig att de är inte alls mot den, de har bara kol kvar att sälja. Och i Californien fanns det också kärnkraftverk, vi kunde inte komma undan någonstans. Så nu vill vi slåss här hemma. Jag är emot våld, det har jag alltid varit, men de provocerar oss. Gisslan i Iran är i alla fall fångar hos en fiende, men vi, vi är gisslan i vårt eget land, under fredstid.

Ung lantbrukare:

Vad ni än bestämmer om kärnkraftverket accepterar jag det inte. Aldrig. Ni kan inte fatta beslut om våra liv.

En sjuksköterska:

Sen det hände har jag känt mig som om jag redan vore död. Jag kan lika gärna ge mitt liv för att det här kärnkraftverket aldrig mer ska få öppnas.

Nioårig pojke:

I Philadelphia där jag bodde förut är det farligt, min kompis blev mobbad och har armen i band. Men jag bor hellre där det är farligt än där det är giftigt.

Sjukhusdirektör, fd affärsman:

Jag tror på kapitalismen, jag tror att den driver världen framåt. Men företag måste ha moral och de som styr tekniken måste räkna med vad som händer i dess spår.

Män, kvinnor, barn alla fast beslutna att deras erfarenheter ska betyda något, att kärnkraftsvansinnet ska upphöra, att världen ska lyssna. Kärnkraftsfrågan har nya dimensioner och oanade politiska följder. I USA har den fått alla dem som värnar om individens frihet, nya kategorier av människor som känner sig han gripligen hotade, att vakna. Som en äldre dam i Harrisburg uttryckte det: "Det är på tiden att folk får tillbaka lite av den makt som konstitutionen talar om. Vi vill inte vara kärnkraftsindustrins försöksdjur."

"I tider som dessa av moralisk kris är det riktigt att gå ut på gator och torg," säger fd justieministern Ramsay Clark i filmen. Och Daniel Ellsbergh, mannen bakom Pentagonpapperen: "I den här frågan räcker det inte med en röst på en papperslapp, man måste sätta in hela sin varelse om det alls ska bli en framtid, man måste ta personliga risker."

I Sverige ligger dimmorna täta över kärnkraftsfrågan och folkomröstningen.

För mer information:

Elisabet von Horn tel. 20 30 59

Elisabet Reslegård tel. 20 65 73